

Hoi, leuk dat je “ons” hebt gevonden. Hieronder een stukje van mijn verhaal, groetjes van Kristian.

Het doel van Stichting Tribus is het realiseren van een logeer- en woonvorm inclusief dagbesteding, therapieën etc. voor lichamelijk beperkte jongvolwassenen in de regio Rijnmond 😊.

Deze is opgericht omdat het belangrijk is dat er voor ons, jongvolwassenen met lichamelijke beperkingen maar wel met een (redelijk) normaal verstandelijk vermogen, een geschikte plek komt met 24-uurs zorg om te logeren en later ook te kunnen wonen.

Wij willen graag een zo normaal mogelijk leven leiden. Wonen, werken, samen leven. Ook is het voor onze ouders/verzorgers belangrijk dat zij op een gegeven moment wat zorg kunnen overdragen want zij hebben helaas ook niet het eeuwige leven.

Mijn naam is dus Kristian, ik ben een lichamelijk beperkte jongen van 16 en een half (!) en ik ben de zoon van Gregor en Frieda en broer van Lisenka (13). Tijdens mijn geboorte heb ik zuurstoftekort gehad waardoor mijn hersenen zijn beschadigd. Dit noemen ze Cerebrale Parese oftewel CP. CP is er in vele varianten, helaas heb ik de ernstigste vorm. Ik kan bijvoorbeeld niet: lopen, zelfstandig zitten, mijn armen en benen gebruiken, niet zelf eten en/of goed slikken (ik krijgt voeding via mijn Mickey-button, gepureerd eten en shakes via een slangetje direct in de maag) en ook kan ik niet praten.

Communiceren doe ik via mijn spraakcomputer door middel van oogbesturing, super hè. Ik zit ook gewoon op school, het VSO-P, Mytyschool De Brug in Rotterdam. Praktijkgericht.

Hier bereid ik mij voor op een “zelfregelend” leven, dit houdt in dat ik wel 24 uur per dag hulp nodig heb maar dat ik deze hulp zelf inschakel en bepaal wie en/of wat er moet gebeuren.

Ik ben gelukkig heel goed met computers en ik loop stage bij een filmbedrijf in Rotterdam Cam-on-Wheels. Verder heb ik op school begeleiding van een team pgb-ers die mijn moeder heeft geregeld, ze noemt ze Kristian’s Angels en dat zijn ze ook!

Mocht je meer willen weten over Stichting Tribus, kijk dan nog even verder op deze website en als het huis wordt geopend nodig ik hiermee iedereen alvast uit om een kijkje te komen nemen!

Groetjes van iedereen bij Stichting Tribus en hun familie en verzorgers.



Kristian